



Filippus har under en längre tid varit på jakt efter en ny lokal då vi känt att vi har vuxit ur den gamla som vi haft i Ås. I början av 2016 fick vi uppgift om att en lokal i Gnistan-huset skulle komma att bli ledig. Pusselbitarna föll på plats. Här i Gullänget är läget mer centralt med närliggande mataffär, kyrkor, PMU Second Hand och många boende. Parkeringsmöjligheterna är också väsentligt bättre. Kläd-mottagningen har en container placerad vid entrén där man kan lämna kläder även de dagar man håller stängt. Du kan se kommande öppna tider på vår kalender på hemsidan. När vi har öppet kan du lämna kläder och skor mm. vid mottagningen på



baksidan av huset vid lastbryggan. Det är bara att ringa på dörrklockan. Filippus har nu hittat en mer ändamålsriktig lokal att fortsätta att växa i. Arbetet med att iordningställa den nya lokalen påbörjades av många frivilliga. En dörr byggdes igen, hyllor sattes upp, nya lampor monterades. Det målades och tapetserades. Lokala företag hjälpte till och skänkte butikshyllor

och visst byggmaterial mm. Saker och prylar flyttades in och ställdes fram. Det pyntades och fixades inför den stora invigningen den 16 april. Det blev bråda dagar att ordna allt. Annonseringen gjordes i lokalpressen och i en av stans gallerior. På invigningsdagen hade mycket folk samlats och köat utanför.



De besökande möttes av en timmerbil som stod pampigt parkerad framför entrén med ett lass ved som skänkts till förmån för Ukrainas behövande och skulle säljas till högstbjudande under dagen. När klockan slog tio och dörrarna öppnades var anstormningen stor och butiken fylldes snabbt av nyfikna besökare. Det var många som fyndade bland hyllorna.



För att kunna se längre fram behöver vi ibland se tillbaka. Den första gången vi kom till Berdichev mötte vi en församling som vuxit fram ur förföljelse. Bonarenkosläkten har vi berättat för er i tidigare nummer (3/11).



De vet hur det "kostar på" att bekänna sig till kristen tro. Vi har besökt en plats där en gammal bibel visades för oss. Du kanske undrar varför? De var inte lagligt att trycka eller läsa Bibeln och just den här grävdes ner. Detta för att hämtas senare och i nu läget finns den kvar för att vi ska minnas. Ingenting kan hindra att evangeliet går vidare, ifrån släkte till släkte. Jesus dog för 2000 år sedan och gav oss löfte om att Han skulle vara med oss till tidens slut. Grundaren till församlingen i Berdichev var en ung man som hade blivit deporterad till Sibirien När han blev fri, så var han avmagrad och kraftlös. Men han var fylld av beslutsamhet att fortsätta bära Namnet Jesus. Vi blir berörda när vi möter människor som upprepat, upplever begränsning i att fritt tala. De är inte modlösa och de ger sig ändå ut, för att vara på torget och vittna och sjunga. Vi blir också medvetna om att det gör att tro växer och ger ökad tillit. Den tro vi fått övervinna världen. Trons goda kamp drivs av kärleken till Gud som skapat alla och allt Jesus gav sig själv till lösen för att du och jag skulle få frihet, ifrån fångenskap i skuld och skam. Korset ger

dig och mig ett hopp om att vara sedd och hörd. Gud bekräftar sig i löftet om att vi kan be om vad som helst i Jesu Namn.



Thimothis mamma Ludmilla skickade för tjugo år sedan ett brev till församlingen i Örnköldsvik.

Det hittades nu, vid flytten mellan lokalen i Ås och Gnistan. Timothy läste sin mors brev och är nu medveten om sitt arv och släktens historia. Under sitt år i Sverige fortsätter han de som tidigare påbörjats i fem generationer bort eller tidigare. Tro bortom sin egen förmåga. Det här sätter vi in i de sammanhang vi just nu befinner oss i att hjälpa Ukraina med skor och kläder. När landet blev självständigt så blev folket mycket fattigt. Pengarna saknade värde och de skulle främst räcka till mat. Inköp av kläder kom i andra hand och deras liv blev mycket nödtorftigt. Deras böner om hjälp blev hörda. Församlingen i Berdichev fick svar genom en hälsning ifrån Gud,



"Ni ska inte vara nakna, kläder kommer". Hur skulle vi kunna tro att vi inte är del i ett större sammanhang och att det är Skaparen själv som har överblick på vad vi ska göra och vart vi ska åka med hjälpen. Läs också ur Bibeln - Apostlag. Kap. 16:6-10